

# de week van

openpodium



**Wie:** Marlies Kromwijk (31) **Omdat:** ze meewerkte aan een boek van en over haar overleden vriendin



'We wilden meer dan een ziekteverhaal met een somber eind'

WIM VAN DER SPIEGEL

**Merel, een goede vriendin van Marlies, overleed aan de ziekte van Non-Hodgkin. Vrienden en familie zorgden dat haar wens in vervulling ging: haar weblog in boekvorm. Deze week verschijnt 'Meer'.**

"De laatste woorden waren het moeilijkst. Ik wilde het liever niet afmaken, want het afronden van Merels boek zou toch een soort van afscheid betekenen. En ik hield zo veel van haar.

Merel overleed op 9 november 2005. Ze was pas 27 jaar, maar ze liet wel iets achter: het besef dat je elke dag van je leven moet genieten. Dat is ook de boodschap van het boek geworden. Hoe rot je situatie ook is, geniet van het hier en nu. Dat was typisch Merel. Ze probeerde altijd positief te blijven tijdens haar ziekte en te genieten van alle kleine dingen, hoe zwaar ze het soms ook had. Onze maandagmiddag was bijvoorbeeld heilig: dan keken we samen naar 'Oprah' en kletsten over van alles en nog

wat. Heel simpel, maar uit die momenten haalde ze veel energie. Het idee voor een boek kwam eigenlijk van Merel zelf. Vanaf het begin dat de ziekte werd geconstateerd, hield ze een weblog bij. Op die manier kon ze haar gevoelens niet alleen van zich afschrijven, maar hoefde ze ook niet elke keer hetzelfde verhaal te vertellen. Haar familie en vrienden hadden steun aan haar weblog, maar ook onbekenden raakten er door geïnspireerd. Zo ontstond het gevoel dat we er meer mee moesten doen. Na Merels dood besloten haar vriend, haar moeder en haar hartsvriendinnen Britt, Erika en ik om die wens in vervulling te laten gaan. Omdat we wilden dat het echt Merels verhaal werd, niet alleen

een ziekteverhaal met een somber eind, moest het méér dan een beschrijving van haar laatste levensjaar worden. Vandaar dat het boek naast haar weblog een verzameling dierbare herinneringen en foto's bevat. Ik weet zeker dat Merel het fantastisch had gevonden: het is precies zoals zij was.

De opbrengst van het boek gaat naar het VU Medisch Centrum, afdeling hematologie, de Dr. LeShan Stichting en [www.kanker-actueel.nl](http://www.kanker-actueel.nl). Dat zijn instanties waar Merel gedurende haar strijd veel aan heeft gehad. Het zou fijn zijn als ze hen met een mooi bedrag kon bedanken." (MvdH)

**'Meer' is te koop via [www.merelvandenberg.nl](http://www.merelvandenberg.nl)** >